

Na de zomervakantie was de eerste preek uit Markus 4, over de Heer Jezus die de storm op het meer stil krijgt. Daar overheen kwam een preek bij Psalm 16:8 – dat het dan wel zaak is dat je die Heer voor ogen houdt. We zongen Psalm 16:3, 63:2,3, Psalmen voor Nu 16, Gezang 483:1,2,4, Opwekking 484, 600, 616 en EL 435.

Als het waar is dat Jezus de stormen in mijn leven kan stillen, is het wel zaak dat ik Hem hoor en zie.

Hem zie?

Dat is toch een onmogelijkheid? Als iemand in het O.T. iets van de hemel te zien kreeg, een engelverschijning bijvoorbeeld, geloofde hij dat hij zou sterven. Laat staan als je God zelf zou zien. In het N.T. laat God Zich zien in de persoon van Jezus, maar na zijn hemelvaart moet iedereen weer in Hem geloven zonder Hem gezien te hebben (bijvoorbeeld 1 Petrus 1:8).

In Psalmen en liederen zingen we vrijwel altijd dat we de Heer later zullen zien. David heeft het weleens indirect over het zien van de Heer (Psalm 25, 27, 63, 139). Maar het gaat toch vooral over het blijde vooruitzicht van Psalm 17. Psalm 16 zingt doodleuk: steeds houd ik de Heer voor ogen.

De achtergrond van deze Psalm is niet duidelijk. Zowel het opschrift als de inhoud geven daarover niets prijs. Het enige wat je tegenkomt is geluk, veiligheid, een lieflijk land, overvloedige vreugde. In andere Psalmen is David banger, bozer, onrustiger. Maar Psalm 16 moet daar tussen, vindt hij.

Een paar opmerkingen.

Merk op dat David niet zomaar zegt: “Ik zie de Heer.” Hij zegt het indirecter en tegelijk en actiever: “Ik houd Hem voor ogen.” Diverse vertalingen hebben: “Ik stel Hem voor mij.”

David doet een beroep op zijn voorstellingsvermogen! Hij ziet de Heer met zijn geestesoog, met de ogen van zijn hart (Ef.1). En hij spant zich daarvoor in, actief, bewust.

Om de Heer in beeld te krijgen en houden, moet David trouwens eerst afrekenen met andere goden (idolen). Zij belemmeren het zicht op de Heer en daarmee op de veiligheid die David hier gevonden heeft.

Maar nu goed en wel, hoe reëel is dit? Deze Psalm is toch wereldvreemd en loopt daarmee toch stuk op de werkelijkheid!

Zeker. Maar dat wereldvreemde is nu juist het geheim! De werkelijkheid van GóD schuift zich voor de onze, zoals Gehazi pas de legers van de Heer zag vóór de vijandige legers toen zijn ogen open gingen (2 Kon.6).

Op de Pinksterdag heeft Petrus Psalm 16 trouwens uitvoerig op Jezus betrokken. Voor David zelf - en dus ook voor ons - waren de woorden misschien ook wel te groot (U laat mij het graf niet zien), maar in Jezus komt de Psalm over Gods dichtbijheid echt dichtbij. Want in Hem en in zijn Geest woont God bij en in ons! Daarom kon Paulus in Fil.4 schrijven over altijd blij en vriendelijk zijn. De Heer is dichtbij!

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders.

1. Is er iets in deze Keek wat jou getroffen heeft?
2. Stelling: andere Psalmen van David zing ik liever. Reageer.
3. Stelling: wie God vooral ziet als een strenge Boeman, zou nooit van harte Psalm 16:8 kunnen zingen. Reageer.
4. Hoe concreet ziet dat eruit: dat je eerst afrekenet met andere goden, voordat je de Heer voor ogen hebt?
5. Hoe (wereld-)vreemd is Fil.4:4-7 voor jou?
6. Hoe dichtbij is de Heer tot nu toe gekomen in jouw leven?
Hoe graag wil je Hem dichtbij zien? Hoe actief ben je daar dan mee bezig?
7. Leanne Payne (zie vraag 8) heeft het in haar boeken over ‘Gods tegenwoordigheid beoefenen’.
Kun je elkaar eens helpen door dat zo praktisch en concreet mogelijk in te vullen. Hoe doe je dat? Probeer samen korte gebeden, steuntjes, oefeningen of boekjes te vinden.
8. De boeken van de Amerikaanse theologe-therapeute Leanne Payne gaan sterk uit van Gods tegenwoordigheid. Misschien vind je het interessant om daar eens wat over op te zoeken via internet.